

Aasum Sogneblad

Nr. 53 2014 september, oktober og november 2014 13. årgang



Indhold i dette nummer:

Gudstjenesteliste	Side 5 - 6
Kirkestof	Side 7 - 11
Beboerforeningen 25 år	Side 12 - 13
Rytterskolen	Side 14
Arrangementer i Seden	Side 15
Aktivitetskalender	Side 18 - 19
Fra heltidslandmand til deltidslandmand	Side 22 - 23
Beboerforeningen	Side 24 - 30
Fællesspisning	Side 31
Aasum Idrætsforening	Side 32 - 34
Adresseliste	Side 35

Bladet udgives af:

Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening,
Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening.

Redaktionsudvalget:

Per Lind-Thomsen, Walthervænget 6, tlf. 66102673 (ansvarshavende)
Poul Poulsen, Gartnervænget 17, tlf. 21746064

Redaktionens e-mail-adresse: **Sognebladet@aasumsogn.dk**

Annoncer:

Poul Poulsen, Gartnervænget 17, tlf 21746064, hogppoulsen@gmail.com

Alex Hold, Åsum Bygade 4, tlf. 22222282, AlexHold@live.dk

Deadline for næste nummer, der udkommer til december 2014, er **d. 5. november 2014**. Indlæg optages i bladet i det omfang, der er plads (udskydes evt. til næste nummer). Stof, der bringes i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens meninger eller holdninger.

Forsidebillede: Bystævnet i efterårsfarver.

Præsten har ordet

Nye tider



I forbindelse med den nye folkeskolereform er det også blevet nye tider for Folkekirken.

Man betragter nu konfirmandundervisningen som et fritidstilbud på linie med andre fritidstilbud, og derfor som naturligt liggende uden for normal skoletid.

Det undrer mig lidt som præst. For vi har vel både en kirkeminister og et kirkeministerium, så i den sammenhæng er kirken en offentlig institution på linje med andre offentlige institutioner, og hvorfor skulle det gode samarbejde med skolen også som en offentlig institution ikke kunne fortsætte?

Men det synspunkt fraviger man nu, og den naturlige sammenhæng mellem skole og kirke er ved at glide fuldstændigt ud. Indtil i år har præster de fleste steder, og således også i Seden og Åsum, haft mulighed for at have konfirmationsforberedelse i de gode morgentimer fra kl. 8.00 til 10.00, hvor børnene er friske og klar til nye indtryk.

Og med morgentimerne havde præsterne mulighed for at reservere resten af dagen til andre ting: Administrativt arbejde, samtaler i forbindelse med kirkelige handlinger, møder og sammenkomster og sidst men ikke mindst til at forrette især bisættelser og begravelser, der ofte foregår først eller midt på eftermiddagen.

Nu er vi nødt til at placere undervisningen efter skoletid, og endda den meget sene skoletid, som er sat i værk med reformen. I Seden og Åsum har vi således kun kunnet få fra kl. 15.15 – 16.45.

Mandag er personalets fridag efter en travl weekend ved kirkerne. Fredag vil vi ikke lægge beslag på børnene i den sene eftermiddag, hvor mange familier allerede er afsted til weekendens aktiviteter, så derfor undervises der nu tirsdag, onsdag og torsdag i det sene tidsrum, men det er ikke så godt.

Kl. 15.15 har børnene været i skole siden kl. 8.00 om morgenen. De er trætte og uoplagte, og ville langt hellere til sport og fritid end til præst. En del vil falde fra, og jeg tror, at den nye ordning vil svække konfirmationen som en folkelig kirkelig tradition.

En anden ting er det lokale kirkelige liv. Det har altid været naturligt, at præsterne tog del i de af menighedsrådene tilrettelagte aktiviteter også i dagtimerne. I Åsum Tirsdagscafeen, i Seden Syd andagterne og sammenkomsterne på Hvenekilden og i det gamle Seden Sognecafeen. Disse ligger alle fra kl 14.30 og halvanden til to timer frem. Men der vil vi i fremtiden have konfirmander.

Den sene konfirmationsundervisning vil også blokere for spagetti-gudstjenester og eventuelle minikonfirmander. Så enten må præsterne blive væk fra de kirkelige aktiviteter, ellers må vi med jævne mellemrum aflyse konfirmandundervisningen. Det bliver nok en kombination.

Men alt dette bøvl ændrer ikke ved glæden ved at modtage de nye konfirmandhold. Vi må tage os sammen og gøre alt, hvad vi kan for at gøre det spændende og vedkommende at gå til præst, samt huske på at hælde noget varm chokolade i ungerne, så der er bare lidt energi tilbage.

Nils Holger Ellekilde
Sognepræst i Seden og Åsum.

Rettelse - tilføjelse: I sidste nr. af Sognebladet var der faldet en linje ud i ”Præsten har ordet” Der skulle have stået:

Og når vi så er færdige og sammen ser på tavlen, så er det onde, som kommer fra mennesket i massiv overvægt. Det er helt uhyggeligt at se de mange overskrifter samlet på tavlen.

Redaktionen beklager

Gudstjenester i Seden og Aasum

September	Seden	Åsum
Søndag. d. 7. 12.s.e.trin	kl. 10.30 NHE	kl. 9.00 NHE
Søndag d. 14. 13. s.e.trin	kl. 9.00 LMR	kl.10.30 LMR
Søndag d. 21. 14. s.e.trin	kl. 10.30 NHE	kl. 9.00 NHE
Lørdag d. 27.		kl. 10.00 tværføjter LMR høstgudstjeneste markedsdag
Søndag d. 28. 15. s.e.trin	kl. 9.00 LMR	ingen
 Oktober		
Søndag d. 5. 16. s.e.trin	kl. 11.00 kor LMR og kaffe	kl. 9.30 kirkekor LMR og kaffe
Søndag d. 12. 17 .s.e.etrin	kl. 9.30 NHE	kl. 11.00 NHE
Søndag d. 19. 18. s.e.trin	kl. 11.00 NHE	kl. 9.30 NHE
Søndag d. 26. 19. s.e.trin	kl. 9.30 LMR	kl. 11.00 LMR

Gudstjenester i Seden og Aasum

November

Søndag d. 2.	kl. 19.00	kl. 16.00
Alle Helgens dag	LMR	LMR
Søndag d. 9.	kl. 11.00 kor	kl. 9.30 kirkekor
21. s.e.trin	NHE og kaffe	NHE og kaffe
Søndag d. 16.	kl. 9.30	kl. 11.00
22. s.e.trin	NHE	NHE
Søndag d. 23.	kl. 11.00	kl. 9.30
sidste s. i kirkeåret	LMR	LMR
Søndag d. 30.	kl. 9.30	kl. 16.00
1. s. i advent	NHE	NHE

December

Søndag d. 7.	kl. 11.00 kor	kl. 9.30 Kor
2. s. i advent	NHE	NHE

LMR Lise Marie Ranum NHE Nils Holger Ellekilde

Kirkebil bestilles fredag inden kl. 12 tlf.: 66 10 94 47

Siden sidst

Døbte

1. juni	Asger Nelleborg Knudsen, Biskorupvej 41
1. juni	Bjørn Dreyer Larsen, Snedkerstræde 5
8. juni	Elvira Højbjerg Sinding, Bjerggårdsløkken 31

Tirsdagscaféer i Aasum

Tirsdag, den 7. oktober, kl. 14.30

Caminovandring

Efter 2800 km vandring fordelt på 5 gange fra 2007 til nu kan

Pia Valbak Schmidt, Odense, fortælle om Caminoen på godt og ondt. Caminoen kan beskrives som en pilgrimsrute fra Frankrigs grænse ved San Sebastian over Nordspanien ud til yderst



Vi får en personlig skildring af de spændende oplevelser i møderne med andre pilgrimme, den spanske befolkning, natur og byggekunst, og også strabadserne, de ømme fødder, den iskolde regn og de mange forskellige refugier..



Tirsdagscaféer i Aasum

Tirsdag, den 4. november kl. 14.30

Min opvækst på børnehjem

Ester Langsted, Hølev, vil fortælle om sit liv. Vise positive sider ved tilværelsen, men altså med udgangspunkt i en barsk opvækst.

Ester Langsteds bog hedder **„Alle gode gaver”**. Den beskriver oplevelsen af at komme på børnehjem, hvor trygge rammer alligevel indeholdt traumatiske oplevelser, så de 40 år skulle til før vi kan høre om det. Ikke uden en vis stolthed og lykke over, at det er lykkedes hende at bremse den negative sociale arv, som hun dengang fik med sig.



Tirsdag, den 2. december kl. 14.30

Adventshygge i Rytterskolen

En hyggelig eftermiddag i den første decembertid. Adventstiden, og den kommende juletid vil præge eftermiddagen.



Sogneaftener i Aasum

Onsdag, den 22. oktober kl. 19.30

Odense - før, nu og i fremtiden

Hvorfor ligger Odense ikke i Åsum? Det er faktisk lidt af et mysterium, for den vigtigste oldtidsvej mellem Sjælland og Jylland passerede Åsum ved overgangen af Fyns største vandløb, Odense Å.

Det er noget af det, som **Svend Erik Sørensen** fortæller om denne sogneaften.

Vikingekongen boede i Odense, og Svend Erik Sørensen fortæller noget om Fyn og Odense i vikingetiden f. eks. om gudedyrkelsen. Hvorfor passerede vikingskibene fra det indre af Fyn ikke Åsum, men benyttede sig af Stavis Å ud til Odense Fjord? Betegnelsen Åsum Herred går imidlertid tilbage til vikingetiden. Desuden fortæller han i store træk om Odenses udvikling i historisk tid, specielt om udviklingen efter anden verdenskrig med de store trafikplaner og visioner, der blev til i begyndelsen af 50'erne, men først realiseret i slutningen af 60'erne, hvilket førte til kaotiske fejltagelser. Svend Erik Sørensen var journalist ved Fyens Stiftstidende i 34 år, mest kendt fra rubrikken "Søndag med Sørensen". Han har en lang række bøger bag sig, bl.a. "Odense i 1000 år".



*Odenses vikingeborg,
Nonnebakken,
som det så ud ca. år 1600.*

Sogneaftener i Aasum

Tirsdag, d. 18. november kl. 19.30

Mit liv med musik

Fra koncerter i radio og TV er **Børge Wagner** kendt som en uhøjtidelig musikformidler. Han har dirigeret en lang række cd'er med Radiounderholdningsorkestret og har gennem en årrække været kapelmester for Odense Symfoniorkester.

Således kan vi se frem til en aften med en meget alsidig musiker, der altid selv har haft glæde ved musik.

Han har med hans egne ord: "Nogle medfødte gaver, der i barne- og ungdomsårene blev til en hobby, der så udviklede sig til en professionel tilværelse, hvor et af de største privilegier har været, at jeg aldrig har sagt "øv", når jeg skulle på arbejde, fordi musik var og stadig er det, jeg allerhelst beskæftiger mig med.



SEDEN AASUM KIRKEKOR

Koret øver i Rytterskolen hver mandag kl.19.00 - 20.30.

Koret medvirker i kirkerne sædvanligvis en gang om måneden og ved særlige lejligheder.

Koret begynder at øve først i september

Nye medlemmer er altid velkomne.

Henvendelse til organist Hans Brehm mobil 20 49 85 32 eller

brehm@galnet.dk



*MAJA BLENNER
med tværføjte i
Åsum Kirke*

Ved høstgudstjenesten 27. september medvirker MAJA BLENNER på tværføjte sammen med fløjteelever fra de fynske musikskolers talenthold.

Åsum Sogns Beboerforening så dagens lys for 25 år siden.



Af **Sinnet Bunde**

Danmark er et land fuld af foreninger. Der er nogen, som siger, at det er vores særkende. At mange af vores demokratiske forståelser om, at en mand har en stemme, stammer fra andelsbevægelsen og traditionerne for at organisere sig i foreninger. Åsum har ikke været en undtagelse. Med de gamle foreninger, så som Bylauget, husmoderforeningen, skytteforeningen, gymnastikforeningen, forsamlingshusforeningen og andelsforeningerne med både mejeri og frysehus - ja, så var det ikke noget nyt, da Åsum Sogns beboerforening så dagens lys for 25 år siden.

Den kan nu fejre 25 års jubilæum og det endda i god form.

Når man snakker om foreninger i Danmark, kommer man hurtigt til at snakke om "Tordenskjolds soldater". Udtrykket stammer fra Peter Wessel, der i en krig mod Sverige, fik alle sine soldater til at flytte sig rundt fra position til position i en belejret by, mens han havde besøg af fjenden. På den måde kom få soldater til at virke som mange. Men selv om der bestemt er gengangere i foreningslivet i Åsum, så er en af styrkerne ved Beboerforeningen, at der har været flow og udskiftning af formænd og bestyrelsesmedlemmer gennem tiden.

Der har siden 1989, hvor Beboerforeningen blev grundlagt, været 7 formænd, og besætningen i bestyrelsen har også været præget af udskiftning. Det har betydet, at der løbende har været grobund for nye initiativer og nye tanker. Samtidig har der været hæget om de gode traditioner, foreningen gennem årene har opbygget. Sankthans med fællesspisning og bål står som en vigtig og fast begivenhed for Åsumboerne, og Fastelavn er et andet samlingssted for børn og børnefamilier, der her har mulighed for at mødes, måske for første gang.

I perioder har de gamle traditioner med dilettant og forårsfest været på repertoire, mens der i nyere tid er kommet nye traditioner og arrangementer til; petanqueturning, markedsdag og kanoudlejning. Alle disse årstidsbestemte arrangementer kittes sammen af de faste tilbagevendende Sogneaftner, der i den mørke tid giver beboerne i Åsum et sted at mødes, snakke og få lidt kulturel føde sammen med en kop kaffe og godt hjemmebag.



Som tidligere bestyrelsesmedlem og formand for foreningen vil jeg gerne ønske tillykke med de 25 år. De kræfter, jeg lagde i foreningen gennem en årrække, har betydet et godt kendskab til rigtig mange aktive beboere, og jeg kan på det varmeste anbefale aktiv deltagelse i foreningens liv og arrangementer. Tak til Tordenskjolds soldater og til dem, der for en kortere periode satte deres præg på foreningen og dermed på Åsum. Uden Beboerforeningen ville Åsum ikke være en så aktiv og levende landsby, som den er!

Sinnet Bunde, Væverstræde 3



Rytterskolen er efter lang tids behandling for fugtskade fra soklen nu nymalet og står ren og frisk i farven.

På bagsiden er der grundig ændret, idet murene mellem skolen og udhuset er fjernet, så der kommer lys og luft mellem bygningerne. Ligeledes er der ryddet op i beplantningen op ad murene.



Arrangementer - i Seden

Efterår 2014...

Babysalmesang tirsdage kl. 9.30 19. aug.-28. okt.

Velkommen til unge mødre og fædre til hygge og en kop kaffe.
Ingen tilmelding nødvendig! Vi ses i Seden Kirke!

10. 9.: Foredrag kl. 19.00 ved Britta Schall Holberg

”Tænk at livet koster livet”!

Sted: Konfirmandstuen, Mindelundsvej 45. Odense NØ.

1.10.: Foredrag kl. 19.00 ved biskop Tine Lindhardt.

Hvad skal vi med Biblen i det 21. århundrede? Arkiveres lodret?

Sted: Konfirmandstuen, Mindelundsvej 45. Od. NØ.

2.11.: Allehelgens aften kl. 19.00.

Stille og stemningsfuld aften. Sted: Seden Kirke

19.11.: Mandskoret ”Vulcan” kl. 19.00!

Under ledelse af kordirigent Gulli Odsbøl. Seden Kirke.

Sognecafé 1. torsdag i hver måned kl. 14.30!

afholdes i Konfirmandstuen, Mindelundsvej 45.

4.9.: Revy & filmmusik, ved organist Hans Brehm & Annie Leth.

2.10.: Foredrag ved Hans Jørgen Jønsson: ”Ungekulturen 2014”.

6.11.: Koret ved Noret deltager, under ledelse af Lili Agerskov.

4.12.: ”Juletraditioner”, ved Anne-Lise Amstrup.

Seden & Åsum Kirkekor medvirker!

Velkommen!

Ret til ændringer forbeholdes!

Aktivitetsudvalget Seden Menighedsråd!

**FÅ DANMARKS
BEDSTE INTERNET
FRA DIN LOKALE UDBYDER**

Når du vælger Woolf fiberbredbånd igennem NEF, er du garanteret det bedste fra begge verdener. En lynhurtig bredbåndsforsbindelse og en lokal udbyder, der kender dig.

Lige nu tilbyder vi
Fiberbredbånd 50/50 Mbits
179,- pr. md
Efter det første 6 mdr. for prisen 279,- pr. md
bortset inden 15.09.2014

NEF FONDEN

Fyraften

NEF Fonden • net@nef.dk • Strandvejens 2 • DK-5320 Kærsområde • Tlf: 63 32 11 00



Menighedsrådsmøder

Afholdes sædvanligvis i Rytterskolen kl. 19.

For efteråret 2014 er der planlagt således:

- Torsdag d. 7. august
- Onsdag d. 17. september
- Onsdag d. 29. oktober
- Onsdag d. 26. november
- Onsdag d. 10. december

SPAR  TRYK

**VI HAR TID TIL DIG OG DIN
TRYKOPGAVE NÅR DET PASSER
DIG**

65 99 11 17 - 21 79 74 84
spartryk.dk
spartryk@spartryk.dk

J B J OST

- en respektfuld afsked



John Yde Lene Yde Jens Mathiesen

DØGN TELEFON

66 10 85 90

Vi er her når du har brug for det.



Bullerup Begravelsesforretning

Vinthers.eftf. Lene & John Yde - Munkebo

www.bedemanden.fyn.dk

Wrangler
Lee
Levi's

SECONDS

**ARMY
JEANSLAGER**

**NEDERGADE NO. 18 - OVERGADE NO. 37
5000 ODENSE C - TLF. 66 14 31 42**

www.tb-ellegaard.dk

Anlæggartner/skolekøniker

Tb Ellegaard

*Børnehjems
Skander
og
Køkkenskole*

Birkebjergvej 96 • 5380 Dalby

Tlf. 20 42 43 89



Super Brugsen

Bullerup 63 100 100

OKSEKØD SÆLGES

Halve
eller
kvarter dyr
Slagtet og
udskåret
efter eget
ønske



Hanne
&
Viggo
Føns

Tlf. 66 10 21 11



**FJORDAGER
KØRESKOLE**

v/Susanne Nielsen



Bullerupvej 29
5240 Odense NØ
Privat tlf: 66 10 77 08
Mobil: 21 22 60 09

Aktivitetskalender for Aasum Sogn

September

d. 4. torsdag	16-18	Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åbent
d. 7. søndag	9.00	Gudstjeneste
d. 14. søndag	10.30	Gudstjeneste
d. 21. søndag	9.00	Gudstjeneste
d. 27. lørdag	10.00	Høstgudstjeneste med fløjtespil
	11.00	Markedsdag og jubilæumsfest

Oktober

d. 2. torsdag	16-18	Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åbent
d. 5. søndag	9.30	Gudstjeneste kor
d. 7. tirsdag	14.30	Tirsdagscafé Caminovandring
d. 8. onsdag	18.00	Fællesspisning
d. 12. søndag	11.00	Gudstjeneste
d. 19. søndag	9.30	Gudstjeneste
d. 22. onsdag	19.30	Sogneaften Odense, før,nu og i fremtiden
d. 26. søndag	11.00	Gudstjeneste
d. 29. onsdag	19.00	Andespil idrætsforeningen



Bogbytteren har normalt åbent onsdage kl. 10 - 12.

Aktivitetskalender for Aasum Sogn

November

d. 2. søndag	16.00	Gudstjeneste
d. 4. tirsdag	14.30	Tirsdagscafé På børnebjem
d. 6. torsdag	16-18	Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åbent
d. 8. lørdag	10.00	Arkivernes dag
d. 9. søndag	9.30	Gudstjeneste kor
d. 12. onsdag	18.00	Fællesspisning
d. 16. søndag	11.00	Gudstjeneste
d. 18. tirsdag	19.30	Sogneaften Mit liv med musik
d. 23. søndag	9.30	Gudstjeneste
	15.00	Andespil Idrætsforeningen
d. 30. søndag	13.00	Julestue Bækskov
	16.00	Gudstjeneste
	17.00	Juletræet tændes

December

d. 2. tirsdag	14.30	Tirsdagscafé adventshygge
d. 4. torsdag	16-18	Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åbent
d. 7. søndag	9.30	Gudstjeneste kor

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Ta' ud og hæng op

Om idrætsforeningen se side 32

Se i øvrigt på hjemmesiderne

www.aasumsogn.dk og www.aasumby.dk

Amour

Claus Skøtte

Skibhusvej 156 tlf. 65915835
Tarup Center tlf. 66163722
Odense - www.amourblomster.dk

online tidsbestilling
elevklip

SALON
HELLE

Aasum Bygade 6
Tlf. 66 10 24 00
www.salonhelle.dk



KA
GARANTI

Kims Malerfirma

v/Kim Abrahamsen

Thujavej 51 · 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 67 69 · Billif. 40 17 67 69

MARSLEV



...EN GOD KONTAKT!!!

v/ Aut. El-Installatør Jan V. Kielsgaard
Kertemindevejen 18 · 5290 Marslev

Tlf. 65 95 14 96

WWW.MARSLEV-EL.DK

TRILL IND CYKLER



Skt. Jørgensgade 131 - 5000 Odense C

Tlf. 66 19 10 36

Mandag - Fredag: 9 - 17

Eget værksted, reparation af alle fabrikater -
Salg af reservedele og tilbehør

NC Montage
& møbelsnedkeri
40 40 35 80

Virksomheds/Flytning

HEALING & HELSE

Reiki healing
Aloha hawaiiensk massage
Kraniosakral terapi

v/Dorte Strøm Jeppesen
Snedkerstræde 11, Åsum
5240 Odense NØ
Tlf. 66101563/40440863

E-mail: info@healing-helse.dk
Web: www.healing-helse.dk

靈氣



ALT INDENFOR GAS, VAND,
VARME & SANITET

Marslev VVS ApS

Aut. Gas- & VVS instal. Klaus Friis Madsen

65 95 12 06 · 20 11 99 11

www.marslev-vvs.dk

PIZZA VERO

v/Mehmet og Hassan
www.pizzavero.dk

Tlf. 66 10 91 70



Åsum Bygma
Christiansen

ÅSUM BYGADE 13 • 5240 ODENSE NØ

TLE. 66 10 22 42 • FAX 66 10 36 40

INDUSTRILAKERING
AF INDVENDIGE DØRE
OG KØKKENLÅGER

Tømrer- og snedker-
arbejde udføres



Vi lover godt
håndværk og er
omfattet af



TØMRERMESTER

KARSTEN SCHMIDT

Åsum Tømrerforretning
Staupudevej 18 • 5240 Odense NØ

Tlf. 66 10 17 38 Mobil 40 27 45 08

Havnens Gourmet



Ryttervejen 19
5240 Odense NØ
Tlf.: 6614 4006

www.havnensgourmet.dk



Lund

Bageri & Drive-in



Fjordagerslagteren

Ruglækkevej 2, Seden • 5240 Odense NØ

www.fjordagerslagteren.dk

66 10 93 05

- SMØRREBRØD
- PLATTER
- ØSTEBORDE
- PØLSEBORDE
- KOLD BUFFET
- VARM BUFFET
- ANRETNINGER



Støt vores annoncører

De støtter dig

Fra heltidslandmand til deltidslandmand fra ca. 1950 til 1990.

Af Hans Lohmann Andersen

sidste del

I 1970 fandt jeg på grund af en lidt dårlig høst et midlertidigt job uden for landbruget på lageret ved Fraugde Plovfabrik. Jeg skulle ekspedere ordrer fra hele landet, detailsalg til omegnens landmænd og også den konstante opfyldning på reolerne med dele fra fabrikken var mit job.

Og så fik jeg af og til et kært nichearbejde: Jeg skulle klargøre direktør Peder Mortensens bil, før han skulle køre til København til møder i JERNETS ARBEJDSGIVERFORENING. Bilen var een af de ældre, klassiske biler: En BMW fra 1937, altså en rigtig klassiker. Til klargøring hørte naturligvis også prøvekørsel!! Iøvrigt sagde lagerforvalteren en dag til mig: Ja, så længe du er her, skal du naturligvis ikke betale for plovdele. Bare tag til eget forbrug. Fabrikken var faktisk økonomisk godt kørende, så jeg blev overrasket, da den forholdsvis få år efter blev opslugt af Kverneland. 1971 tilbage til landbruget---- men kun for en kort bemærkning.

I 1974 havde tiderne ændret sig. Høsten af gulerødder og grønkål var ved at blive mekaniseret, så der ikke længere var fortjenester ved håndarbejdet. Samtidig kom oliekrisen, der betød store udgifter til opvarmning. En dag var der en annonce i avisen, hvor det gamle Odensefirma BLUMØLLER søgte to medarbejdere i moden alder. Henvendelse på fabrikken i Enggade mandag morgen kl. 7. Der var en kø på 10 og der skulle kun bruges to. Jeg kom så ind til driftleder Helge Olsen, der var nærmest legendarisk i firmaet, idet han havde været ansat siden 1930, da firmaet hed Blumensaadt. Det var startet i 1835 i Nedergade i Odense. Han sagde, at der faktisk var flere med landbrug i firmaet, fordi han havde erfaret, at landbrugere var gode til at tage selvstændige initiativer, når det krævedes. Jeg tog det som en stor kompliment, og jeg blev antaget.



Min trofaste pendlerbil, en Citroën 2 CV, igennem 15 år som deltidslændmand.

Det var et fantastisk godt firma at arbejde i. Faktisk kunne det i de sidste 3 år med håndhøstet grønkål fikses sådan, at jeg fik et par ugers orlov til høst af grønkål. Jeg blev ansat på fabrikken i Enggade. Bygningen havde firmaet købt af landboforeningernes frøforsyning og bygget den

om til produktionen af firmaets største succesprodukt, BIOTEX, der siden midten af 1960'erne havde gjort det stort og satte det i stand til i 1976 at åbne en ny, stor fabrik på Petersmindevej i Odense, hvortil jeg blev overflyttet sidst på året.

Jeg var ansat Blumøller i 17 år, indtil jeg gik på efterløn i 1991. Fra 1992 var jorden bortforpagtet til grd. Erik Jensen, Rågelund, der var vores ældste søns første tjenestested. I 1994 solgte vi gården til vores yngste søn, Svend, der er offentlig ansat. Vi købte hus på Åsumvej 235, hvor vi nu snart har boet i 20 år.

Efterskrift. Rita og jeg er den sidste generation, der har oplevet et landbrug med en aftægtsordning, hvor den ældre generation, i vores tilfælde en morbror og moster, begge ugift.

De levede til 1973 og 1974, d.v.s. under vore tre børns opvækst. Systemet var jo ofte meget problematisk, men i vores tilfælde gik det faktisk meget godt. Og så må man ikke glemme een ting: Hvor vor tids håbløst forgældede landmænd ofte skal kæmpe en svær kamp med deres bank, når der skal investeres i noget, så kunne en sagte banken på døren ind til aftægtsstuen med en efterfølgende forelæggelse af et økonomisk problem, f. eks. som i 1961, da vi skulle investere i en bugseret mejetærsker, udløse et rente-og afdragsfrit lån!!

Ligeledes blev børnene jo ofte begavet med det ene og det andet!!

Byens fællesskab

Ved Alex Hold

I 1989 den sidste torsdag i januar, var der som så mange gange før på denne dag i året, indkaldt til ordinær generalforsamling for Aasum Bylaug i forsamlingshuset med spisning bagefter.

Da oldermand Poul-Erik Martinsen havde aflagt sin beretning om tilstanden og vedligeholdelsen af byens fællesarealer, blev der som året før en livlig diskussion om trafiksikkerheden i byen! De manglende cykelstier til skolen i Seden, og det store problem med bilerne som drøner gennem byen uden hensyn til de manglende fortove, og til stor fare for børn, høns og gamle! Særlig de unges mandlige forældre var ikke til at stoppe i diskussionen, de krævede handling! Ikke mindst fordi de hjemmefra havde fået klar besked fra fru. ”Nu må I sløve mænd, se at komme i gang med at løse problemerne, for i år forlanger vi handling ikke snak”!

Enhver kan forstå, at presset på ordstyreren og bestyrelsen var urimelig hård det år. På den ene fløj var de unge fædre, som så en sort fremtid i møde, hvis de kom hjem uden et resultat. På den anden fløj de gamle, som efterhånden var dødsultne, ”se lige på klokken, køkkenet har været klar med de gule ærter længe, det er da helt urimeligt det her”.

Det er i sådanne situationer gode beslutninger kan træffes! Hvem ønsker ikke fred og fordragelighed, hvem ønsker kold aftensmad? Alle havde vilje til handling! Hurtigt fik forsamlingen vedtaget, at der skulle tages initiativ til at få indkaldt til møde for alle borgerne i Aasum. På mødet ville man anbefale, at der blev dannet en beboerforening.

Smart! Nu fik man løftet de omtalte problemer ud af Bylauget; lauget kunne fremover koncentrere sig om sine egne opgaver. Og alle byens borgere uanset køn kunne med en beboerforening langt mere effektivt være med til at højne byens trivsel på det trafikale og sociale område.

Aasum Sogns Beboerforeningen blev dannet...

I marts måned 1989 blev der på en stiftende generalforsamling besluttet at danne Aasum Sogns Beboerforening. På mødet blev de første vedtægter godkendt. 61 personer tegnede sig som medlemmer, men man havde en målsætning om hurtigt at komme op på 100 medlemmer.

Følgende personer blev valgt til bestyrelsen: Bente Bach, Rågelundvej – Henning Larsen, Gartnervænget – Annette Jørgensen, Aasum Bygade – Poul-Erik Martinsen, Gartnervænget og Mikkel Tønnes, Hjulmandsstræde.

Bestyrelsessuppleanter: Helge Nielsen, Ryttervejen og Liv Guldmann, Ryttervejen.

Revisorer: Inge Larsen, Karetmagerstræde og Ejner Østergaard, Aasumgaards Alle.

Revisorsuppleant: Preben Schack, Ryttervejen.

Det var yderst handlekraftige og kompetente personer, der gik sammen for at etablere vores beboerforening. På bestyrelsesmødet d. 1. april 1989 konstituerede bestyrelsen sig. Man valgte Henning Larsen som foreningens første formand, som næstformand blev valgt Annette Jørgensen, Bente Bach blev kasserer, Poul-Erik Martinsen og Mikkel Tønnes tog sig af alt det løse.

I det første referat skriver Henning Larsen: ”Fra Aasum bylaug er allerede overdraget 2 emner, nemlig problemet omkring hastighedsreguleringen og spørgsmål om oprettelse af Lokaludvalg for Fjordager området. Herudover blev foreslået et Sct. Hansaftenarrangement”.

Sct. Hans bålet fik de klar samme år og lige siden har vi kunnet fejre den aften sammen.

Sådan er det nu gået slag i slag i 25 år, mangen en borger i sognet har i de år ladet sig vælge til bestyrelsen for at give en hånd til fællesskabet.

Det kan vi, som det lille sogn vi er, være ganske stolte og tilfredse med.

Tillykke med det

Den bestyrelse, der i dag står ved roret, var derfor ikke i tvivl, her er en relevant anledning til at sætte hinanden stævne.

Så...

Lad os sammen fejre foreningens

25 år jubilæum.

Vi har valgt Markedsdagen

Lørdag, den 27. september 2014

Vi håber så mange som muligt vil være med til at fejre dagen. Vi vil gøre vores til det bliver festligt og fornøjeligt!

"Uden mad og drikke duer heltene ikke"

Ja! Der er mange helte, så vi har bestilt helstegt pattegris med salat fra Havnens Gourmet.

Der kommer enkelte musikalske indslag...men tanken er kære venner!

Med alle de år vi i dag har på bagen, må der være meget at fortælle...kom med dine anekdoter eller et lille indslag, så vi alle får en uforglemmelig aften.

PROGRAM

- Kl. 10.00 Markedsdagen begynder med høstgudstjeneste
- Kl. 10.00 Grillen gøres klar til helstegt pattegris.
- Kl. 11.00 Markedet åbner
- Kl. 16.00 Markedsdagen lukker
Telte og borde rokeres om, og der dækkes bord.
- Kl. 17.30 Spisningen begynder.
Der er kaffe/te med en lille småkage.

Praktisk: Alle er velkomne!

Tag selv bestik med. Ønsker du at spise af porcelænstallerken tag den selv med. Har du en sart bagdel ...tag selv pude med!

Maden er gratis! Der kan købes vin/vand/øl.

Husk! Det gode vejr og dit gode humør.

Vi ses!

Aasum Sogns Beboerforening

HØST- OG KRÆMMERMARKED

Lørdag, den 27. sep. 2014 Kl. 11.00 - 16.00.
v/Rytterskolen i Aasum



HØSTGUDSTJENESTE kl. 10.00

ÆBLEPRESSEREN er igen i år opstillet.
Kom med dine æbler og få friskpresset saft med hjem.

**Kom og sælg dine aflagte ting eller ny produktion !
Fantasien sætter ingen grænser.**

Tilmelding til en bod, som er gratis og forbeholdt lokale beboere:
Bente B. Knudsen: Tlf.: 22 56 44 51 eller bentebknudsen@gmail.com

Mød op til en hyggelig dag - og gør et godt køb i de
forhåbentlig mange boder.
Beboerforeningen sælger kaffe/kage og vand/øl og pølser.
Der sælges Åsumvin og Bogbyttereren har åben.



JULESTUE

Søndag, den 30. november 2014

Kl. 13.00 – 15.30

Sted: Galleri Bækskov

Væverstrædet 5

**Galleri Bækskov og Aasum Sogns Beboerforening
afholder igen i år Julestue!**

Entre: 20 kr.

Der vil være mulighed for at blive inspireret til
at lave forskellige juleting.

Kl. 14.30: Underholdning/fællessang og gløgg/æbleskiver.
Alle er velkomne – også hvis I ikke kan deltage i hele julestuen.

Kl. 16.00: Adventsgudstjeneste i vores kirke

Kl. 17.00: Juletræet tændes ved Rytterskolen.

SÆT KRYDS I KALENDEREN –
og kom til en hyggelig adventstradition i Aasum.

Aasum Sogns Beboerforening



Telte, borde, stole og gasgrill :

Foreningens telte, borde, stole og gasgrill udlånes/udlejes til medlemmerne.

Der er 99 m² telt, 130 stole og 25 borde.

Prisen er 300 kr. pr. gang + 200 kr. for grill.

Kontakt:

Poul Poulsen, tlf.: 2174 6064, mail: hogppoulsen@gmail.com eller

Bente Knudsen, tlf.: 2256 4451, mail: bentebknudsen@gmail.com

Kanoer:

Regler for lån af kanoer er følgende:

- kanoerne kan kun lånes af beboerforeningens medlemmer.
- kanoerne kan kun lånes for 1 dag af gangen.
- reserveringen skal foregå over hjemmesiden www.aasumby.dk ved menupunkterne: Kanokalender og Reservering af kanoer.
- der kan lånes 1 eller 2 kanoer.
- hvis der er fejl eller mangler ved udstyret skal det meddeles bestyrelsen.

Nøgler til kanoerne udleveres af Poul, tlf. 2174 6064 eller Bente, tlf. 2256 4451

Kontingent for 2014 kan endnu betales.

Arkivernes dag

Lørdag, den 8. november er det arkivernes dag

Der er åbent i Rytterskolen fra kl. 10 – 16 hvor vi koncentrerer os om 2 ting.

Persongallerier i forbindelse med ejendomme/gårde i Aasum.

I den forbindelse efterlyser vi billeder af personer med tilknytning til de enkelte ejendomme.

Henvendelse i arkivets åbningstid eller på mail aasumby@gmail.com

Hvis man ikke vil udlåne originalbilleder, tager vi gerne foto af 'anerne'.



Desuden vises luftfotos, der er frigivet af Det Kongelige Bibliotek.

Det er billeder, som er bl.a. er taget af Odense Luftfoto og Sylvest Jensen omkring 1950.

Nogle af disse billeder har vi placeret og beskrevet, men der er stadig nogle af billederne, vi ikke kan genkende. Måske kan du bidrage med oplysninger om billederne.

Fællesspisning. Havnens Gourmet

I lighed med sidste år vil **Havnens Gourmet** arrangere fællesspisning.

Spisningerne er planlagt til 2 gange i efteråret:
onsdag d. 8. oktober kl. 18 og
onsdag d. 12. november kl. 18.

Prisen er fastsat til 120 kr. for voksne incl. kaffe og
50 kr. for børn.

Tilmelding direkte til Havnens Gourmet på tlf. 6614 4006 eller
mail til Havnens Gourmet: kontakt@havnensgourmet.dk
senest en uge før arrangementet



Aasum Idrætsforening



Aasum Idrætsforening er klar til efterårssæsonen på alle felter

Fodbold

Efter en forrygende sæson for klubbens første hold i fodbold, endte det med, at de rykkede direkte op i en højere række, nemlig i serie 2. Det er vi stolte af, og vi er meget glade for, at vores to nye trænere Thomas og Brian fortsætter træningen.

Takket være 1. holdets oprykning har vi fået tilgang af flere nye spillere, og de kan nu disponere over 34 senior spillere.

Udover holdet i serie 2 har vi også hold i serie 4, som passes af Lasse og Peder, et old boys hold og et hold Super Veteraner.

Fodboldprogrammet er ikke klar i skrivende stund, men vil blive sat ind på Aasums hjemmeside: www.aasumby.dk.

Gymnastik for damer 2014-2015 starter tirsdag, den 2. september kl. 17.00 i den store sal ved Havnens Gourmet, Ryttervejen 19, Aasum. Jytte Storm kommer igen med sit gode program som støtter alle kroppens muskler og led.

Andespil

Vores 2 årlige andespil afholdes i klubhuset, Ryttervejen 21, Aasum. Første spil er onsdag, den 29. oktober kl. 19.00.

Julespil foregår søndag, den 23. november kl. 15.00.

Aasum Idrætsforening
Preben Schack tlf. 20117338

Aasum Idrætsforening



*Tommy Møller Nielsen
og Preben Schack
ved plantning af bøgetræet
fra Dansk Skovdyrkerfor-
ening.*

Foto: Kurth Eriksen

Et træ til minde om Richard Møller Nielsen

I februar måned måtte vi tage afsked med en trofast tilskuer og tro støtte af Aasum Idrætsforening, nemlig tidligere landstræner Richard Møller Nielsen, som døde efter en slem kræftsygdom. I taknemmelighed over hvad Richard har betydet for Dansk Fodbold, har Dansk Skovdyrkerforening skænket et bøgetræ til de fodboldklubber, som kunne ønske at plante et træ til minde om Richard. Det tilbud tog vi imod og markerede det ved en lille mindehøjtidelighed d. 24. maj. De to hold, der skulle spille den efterfølgende kamp, tilskuere og nogle af Aasums borgere deltog ved afsløringen af det plantede træ og den opsatte mindeplade. Tommy Møller Nielsen var



Foto: Kurth Eriksen

Mindeplade for Richard Møller Nielsen



Foto: Kurth Eriksen

Publikum på Åsum Stadion

Adresseliste for Aasum Sogn

Kirkekontoret

Ellen Rasmussen
Mindelundsvej 110, 5240 Od.NØ
Tlf. 66 10 94 47
ELR@km.dk
Tirsdag, onsdag, torsdag
og fredag kl. 9 - 13.

Graver: Bente Knudsen

Tlf. 51 34 55 41
(ikke mandag)
aasumgraveren@mail.dk

Regnskabsfører: Ingrid Olesen

Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ
Ingrid@Sedennet.dk

Organist: Hans Brehm

Egholmen 7, 5240 Od. NØ
Tlf. 20 49 85 32
Brehm@galnet.dk

Beboerforeningens hjemmeside

www.aasumby.dk

Idrætsforeningen

Formand
Preben Schack
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 24 23 , 20 11 73 38
Klubhuset tlf. 66 10 55 22

Aasum Sogns

Lokalhistoriske Arkiv

Poul Poulsen
Gartnervænget 17, Åsum
Tlf. 21 74 60 64
hogppoulsen@gmail.com

Sognepræst, kirkebogsfører, vielses- og begravelsesmyndighed

N.H.Ellekilde
Mindelundsvej 45, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 93 43
NHE@km.dk
tirs.ons.fre. kl. 12 - 13, tors. 17 - 18

Sognepræst

Lise Maria Ranum
Træffes i sognehuset
Mindelundsvej 110 efter aftale
Tlf. 29 16 60 13
LMR@km.dk

Menighedsrådsformand:

Hanne Lind-Thomsen
Walthervænget 6, Åsum
Tlf. 66 10 26 73
Hanne@Lind-Thomsen.dk

Aasum Sogns hjemmeside

www.aasumsogn.dk

Beboerforeningen

Formand
Lene Uglebjerg
Alleparken 15, 5290 Marslev
leneuglebjerg@ofir.dk
Tlf. 22 82 82 88

Bylauget

Oldermænd
Mogens Burmølle
Staupudevej 10 , Åsum
Tlf. 21 36 65 89
Burmoelle@mail.tele.dk

Åsum Kirkefestival 2014



Kiki Brandt, Kristine Eiler Ernst og Jørgen Ellekilde



De voksnes kagebord bød på de flotteste kager